



Nr 8
43^e jaargang
16-2-88

Kuifje

HET WEEKBLAD VAN DE SUPER-JEUGD VAN 7 TOT 12

De Wegen van
het Avontuur
ZIJN ER NOG
ONBEWOONDE
EILANDEN?

MR EDOUARD
DE
DROEVIGE
KLOON



HANS

DE GLADIATOREN

40 F — NEDERLAND f 2,65



3792237010002 06490

Romm

ANTHONY HOROWITZ

een schrijver van het formulel-type

1988 moet het jaar van de Engelse jeugdschrijver Anthony Horowitz worden. Vorig jaar verscheen van hem in het Nederlands **Daar ga je, Frederick K. Bower** en **De Malteser Erfenis**, boeken als een racewagen, gierend van de pret en de spanning. Bij het grote publiek is Anthony Horowitz momenteel vooral bekend als bewerker/schrijver/scenarist van de reeks verhalen over Willem Tell: **Kruisboog (Crossbow)**.

K: Wanneer begon het succesverhaal?

H: Ik schreef mijn eerste boek toen ik 13 jaar was. Het was slecht, maar ik wist toen al dat ik schrijver zou worden. Op de Rugby School schreef ik theaterstukken en artikels voor tijdschriften. Daarna studeerde ik Engelse literatuur aan de universiteit van York. **Daar ga je, Frederick F. Bower** was het eerste boek dat gepubliceerd werd. Ik was toen 21. De Walt Disney-studio's namen er een filmoptie op. Ondertussen werkte ik ook voor televisie — o.a. 5 episodes van **Robin Hood** en natuurlijk **Kruisboog** — en als copywriter bij een publiciteitsbureau. De laatste klant waar ik voor werkte was Townshend Thoresen. Dit betekende dan ook het einde van mijn carrière.

K: Waarom schrijf je precies jeugdliteratuur?

H: Ik schrijf ook boeken en TV-stukken voor volwassenen, maar voel me toch meer thuis in kinderliteratuur. Eigenlijk ben ik eerst en vooral een verhalenverteller. Ik hou van een boek waar vaart, opwinding, humor en griezel in steken en dat allemaal met een cliffhanger (een spannende climax) naar het einde van elk hoofdstuk toe, kortom een jeugdboek. Er zijn trouwens niet zoveel goede jeugdschrijvers. Roald Dahl lijkt de gehele markt te bestrijken. Ik zou graag zijn monopolie doorbreken.

K: Neem je je boeken ernstig op?

H: Ik wil niet moraliseren. Mijn boeken zijn als ontspanning bedoeld, maar ik neem mijn werk wel au sérieux op. Als ik over kernreactoren schrijft, ga ik eerst er één bezoeken en zie of de feitelijke gegevens kloppen. Dat komt omdat fantasie alleen maar werkt als het gekoppeld wordt aan de realiteit. M.a.w., laat de werkelijk-



heid kloppen en de fantasie zal volgen.

K: Gebruik je Nederland of België als locatie voor één van je boeken?

H: Ja, het derde deel rond het detectivebureau Diamant speelt zich af in Amsterdam. De titel is een verwijzing naar een Hitchcock-film: **South by South East**.

K: De Malteser Erfenis is een knipoog naar de film The Maltese Falcon. Kunnen kinderen alle hints volgen?

H: Sommige grappen zullen alleen begrepen worden door volwassenen die de film gezien hebben, maar dat is niet erg. Goede jeugdboeken moeten volwassenen ook kunnen aanspreken.

K: Zijn je boeken niet te gewelddadig?

H: Neen, het geweld in mijn boeken is nooit uitgesproken of ongegrond. Het lijkt op het geweld uit een **Tom en Jerry**-tekenfilm of een **Indiana Jones**-film. Dus wacht ik maar op een telefoontje van Steven Spielberg.

K: Wie of wat heeft je het meest beïnvloed?

H: Dickens is mijn favoriete schrijver, de beste verhalenverteller. Maar ik begon te schrijven uit liefde voor de oude **Kuifje**-verhalen. Verder zie ik veel films, niet alleen de Amerikaanse, maar ook alle Europese. Ik ben niet echt door iets of iemand beïnvloed. Dat maakt mijn boeken zo origineel, denk ik dan maar.

K: Je bent dus een druk man?

H: Ik schrijf de hele dag en dikwijls de nacht door. Ik voel me alleen echt tevreden als ik op mijn bord processor tokkel. Dat is natuurlijk overdreven. Ik fiets graag en speel squash, ik hou van cinemabezoek en lees veel. Ik verzamel **Kuifje**-rareiteiten, ben lid van **Greenpeace** en beoefen magie... niet de zwarte magie!

K: Waar ben je momenteel mee bezig?

H: De vervolgverhalen op **De Malteser Erfenis** en **Kernenergie voor de Duivel**, maar ook een serie van 8 afleveringen voor Central TV, gericht naar teenagers, een boek voor volwassenen over de Griekse goden en een torbeelstuk. Ik ben geen workaholic. Ik hou gewoon van wat ik doe en zolang de ideeën blijven komen, zie ik niet in waarom ik zou stoppen.

Interview: Peter Thoresen





HANS

DE GLADIATOREN



HOEVEEL TIJD IS ER
VERSTREKEN TUSSEN DE
TWEDE BEELDEN VAN DE
ZWARTE BERG? NAUWELIJKE
DRIEMAAL TWAALF
MAANDEN!

EEN WOESTENIJ DIE
DOOR HET WERK VAN
HANS EN ZIJN KANAANEN
IS OMGEVORMD TOT VRUCHT-
BARE BOUWGROND...



WE ZIJN HIER ALLEEN...
JE KUNT DIE HOUDE
FRAGEN VOOR JE HOUD-
DEN. HANS EN DE AN-
DEREN RIJZEN GEWIK-
KIG TE ZIJN OM DAT ZE IE-
VEN VAN DE HOOP!

DE HOOP IS
VERDANVEN
OM DE STAD!
HOE ZOU DE
WERELDREGERING
HOOP KUNNEN
GEVEN?



VOOR DE
BURGERS
VAN DE STAD
ZOU DAT
OMWEG-
ARBEID
ZIJN...

HET WAS ALS VONNIS BE-
DOELD! ZE WAGEN HET GE-
LUKKIG TE ZIJN BUITEN
HET ENIGE WETTIGE
GELUK...



DEZE TWEDE BEELDEN TONEN
DE WEG DIE IS AFGELEGGD
DOOR DEEDEN DIE U HAD
WILLEN STRAFEN! ZE ZIJN
WEER BEGINNEN GE-
LOVEN! EN ZIET U
WAT ZE DOEN MET DE
LEVENS MIDDELEN-
PAKKETTEN DIE
DE STAD ZE
SCHEENKT?





HANS



DAT IS EEN UITDAGING!
IK BEN BLECHTE UW RAADSMAN,
VALGARY, MAAR BENT U VAN ZINS
DIT LANGER TE
TOLEREREN?



OH IS GEEEN KOLONIE DWANGAR-
BEIDERS MEER MAAR EEN OTEL
REBELLEN! WEER EEN VIAND
ERB!... TERWIJL DE PLANEET
ARDELLA AL MET OORLOG
DREIGT!

RUSTIG! IK HEB
MIJN REDEVEN. IK
WIL MIJN VIANDEN HOOP
GEVEN OM ZE RES TE
MEER TE KUNNEN
ONTMOEDIGEN!



STOMME EZEL! HOE ZOU HIJ MIJN PLAN-
NEN KUNNEN DOORBREUKEN? HET
RECHT OP LEVEN... OF HOOP... DAT
HEB IK VERWILLIG AAN HANS GE-
SCHONKEN! EEN EXPERIMENT...
HANS WAS VERDOORPEELD,
VERPLETTERD...



EEN DEBANDANKS BLIJFT DAT
BEELD OP HET FUTURE-
SCHEM! EEN TRIOMFE-
RENDE HANS, TOEGEDICHT
DOOR HET VOLK!



OH, HANS,
WE KRIJGEN
EEN NIEUWE
GEVANGENE
GEZONDEN!

EEN NIEUWE
METGEDEL
BEDEEL JE,
MIJN SCHAT!



HEERLIJK! EINDE-
LIJK NIEUWS VAN
ELDERS!

WAT BEN JE TOCH
NIEUWSGIERIG,
AURORA...





HANS



OM STAATBEDIENEN. IK WAS
EEN VAN DE DIRECTE MEDE-
WERKERS VAN VALSARY EN IK
HEB DE LAAGHEID GEGAAAN
HEM TE MIJHAGEN. IK WAS
DICHTER...

DICHTER?

DICHTER... EN
RHETORICUS.
SCHRIJVER VAN TOE-
SPRAKEN EN HELEMAAL
DICHTEN... HAHA!

WAT ZIJN DAT
DAAR VOOR
WEZENS?



HET IS DUIDE-
LIJK DAT DE GROU-
PEL VAN DE BAL-
LINGEN DE
GEBROEDEREN
DIE ZIJ VOORT-
BRENGT AL ZICHT-
BAAR WORDEN!

ZEG, BELEDIG MIJN
VRIENDEN NIET! JE
WEET NOG NIETS VAN
DE BALLINGEN, WANT
ALS JE ZO PRaat LOOP
JE KAN VERBAN-
NEN TE WORDEN
DOOR DE BALLINGEN
ZELF! VERDWIN!

GOED
GEBROEDEREN,
HANG...
MAAR KIK,
ER WORDEN
NOS MEER
MEER
GEBROEDEREN!

HANG!
KIK DIT!



WIE HEEFT JE DAT
WAPEN GEGEVEN OM
METE ODDEN?
VALSARY?



HANS

"DE MUTANTEN VAN XANAIA"
VERWACHTEN JULLIE
IN MIJN 3e ALSUM
(LOMBARD UITGAVEN)



IN DAT GEVAL
HEEFT HIJ NIET DE
JULIE VERRADER
GEKOZEN!

HAAH! DENK JE DAT JE
HIER ZO BELANGRIJK BENT
DAT JE BESTAAN HEEM
VEROORDELT?



JOHN ARMZALISE KOLONIE
VERDORPELDEN, WETTELÖZEN
EN... HALF-DIEREN BESTAAT
SLECHTS MET ZIJN
GOEDVINDEN!



VERWIJF! JE BE-
HOORT NIET TOT DE OU-
ZEN! ZOEK JIJ MAAR IN
DE OVERBLOFGEVEN VAN
DE VERBODPAKKETTEN
OM IETS TE ETEN
TE VINDEN...

DANK VOOR JE EER-
MOEDIGHEID! IK HOOP
DAT JE HET NIET BE-
TREFT!



DE
MUTANTEN!
HANS!
DE MUTANTEN
VAN XANAIA!
ARGH EN ZIJN
BEIDE MOOR-
DENAARS!



WE
MOETEN...

NEE, KYLA!
ZE ZIJN ONGE-
WAPEND!



HANS, WIJ KOMEN NIET AUS
VJANDEN, HOE RIJNLIK HET OOK
IS JE HIER AAN TE
TREFFEN.



VALSARY HEEFT ONS OOK BEDRO-
GEN, WIJ ZIJN NIET WAARFIS OM
BURGERS VAN DE STAPTE WOR-
DEN: EN WIJ ZIJN VERDORPELD OM
DEZE HEL MET JULLIE TE DELEN...
OF ELKAAR UIT TE
MOORDEN!



wordt vervolgd

KOMT ARGOR WERKELIJK ALS VRIEND?

De kolonie dwangarbeiders ziet zijn bevolking met de dag groeien. De nieuw aangekomenen worden nochtans niet met enig enthousiasme ontvangen...
Wekt het bestaan van Hans de jaloezie op van Valsary?



Zal Hans het niet betreuren dat hij Ramoz de dichter heeft weggestuurd om in de overblijfselen naar voedsel te zoeken? **Waarom zijn Argor en zijn bende het niet waard burgers van de stad te worden?**

**JULLIE KOMEN HET
MISSCHIEN TE WETEN
NA HET LEZEN VAN DE
VOLGENDE EPISODE VAN DIT
FANTASTISCH AVONTUUR...**

Zullen de doders zich uiteindelijk onderling doden?

STABILO®-Pen 68

Een stift zoals geen andere!
50 heel heldere kleuren, uitsluitend waterhoudend.

EEN PERFECTE STIFT!

En hij is niet duurder, vermits hij het veel langer doet. Nu dan, waarop wacht je nog om hem te kopen, of beter nog, om hem als geschenk te vragen.

Je vindt hem in metalen dozen van 10, 15, 20, 30, 40 of 50 kleurschakeringen. En elk van hen is bovendien afzonderlijk verkrijgbaar. Wat een besparing!

Ga vlug naar een nabijgelegen papierhandel, je zult zien dat het waar is.

Voor de groothandel:
B.V.B.A. BARDEG, Woudlaan 150, 1050 Brussel
Bruxelles



Schwan-STABILO®



GESCHIEDENIS IN MINIATUUR:

MODELFIGUREN (vervolg)

En daar betreden we weer die wondere wereld van de modelfiguur. In het vorige artikel heb ik gezegd hoe groot het aantal thema's is dat op dit gebied bestaat. En inderdaad, er is een oneindige verscheidenheid aan onderwerpen waar je soms geen idee van hebt.

Meestal, als je het over modelfiguren hebt, zeggen de mensen: «Ach ja, tinnen soldaatjes!» of «De Slag bij Waterloo». Maar er is heel wat meer.

Hieronder een kleine opsomming van een aantal thema's die bestaan.

Plaquette: Maori-oorlog. «Taboe! Taboe!» 19de eeuw. (privé-collectie, model van 54, aangepast en beschilderd door T. de Condé.)

1. De militaire modelfiguur, die we al eerder noemden. Daaronder vallen ook portretten van beroemdheden, zoals Lodewijk XIV of Karel V. Ze vormt een weerspiegeling van verschillende historische perioden en zelfs andere beschavingen (foto's 1-2).

2. De zgn. «burgerlijke» modelfiguur. Deze omvat een groot aantal onderwerpen:

- de geschiedenis van de mode en de kleding.
- de beroepen (de bakker, de bloemist, de scharensliep, enz.)
- de folklore (dwergen, sprookjesfiguren, enz.)
- scènes uit het dagelijks leven (bij in de rococo-tijd, bruiloftsstoet, concertscène, de oogst...) (foto 3).
- scènes uit het theater, zoals de Commedia dell'Arte of circustaferelen (dompteur, koorddanser)
- humor (foto 4).
- beroemde figuren, zoals geleerden, kunstenaars, helden uit de literatuur, enz. (Robinson en Vrijdag, Faust en Mefisto, scènes uit «Duizend-en-eén-nacht»...)
- de sport (concours hippique, jachtscènes)



— de bijbel en de mythologie (mythologische helden, Egyptische goden, de kerststal...)

— het fantastische, vaak grenzend aan de folklore (figuren als Amazones of science-fiction-figuren)

— dieren (hoenderhof, honden, apen, enz.)

De lijst kan natuurlijk nog verlengd worden.

3. Mini-modelfiguren, voornamelijk bestemd voor oorlogsspelletjes (wargames) of rollenspellen. Ze zijn aanzienlijk kleiner (15 tot 30 mm) dan alle andere modellen. Ik kom er later op terug.

4. De «toy soldier» of «speelgoedsoldaatjes» vormen een aparte afdeling. Ze werden vroeger als echt speelgoed gebruikt, werden toen zeldzamer en zijn nu zeer gezocht wegens hun antiekwaarde. Je vindt ze wel eens bij uitdagers. Ze zijn zo populair dat tegenwoordig fabrikanten weer «toy soldiers» maken die eruit zien als de oude.

Vervolgens vroeg ik me af wie modelfiguren verzamelen en waarom. Meestal zijn het jongens en mannen die door het virus zijn aangetast. Eén enkele keer maar zit er een meisje tussen. Maar het lijkt erop dat dat verandert en hopelijk zal ook het andere geslacht binnenkort ontdekken wat een aangename tijdpassering het is.

Ook moet je weten dat er een verschil bestaat tussen het puur verzamelen van de figuren en het verzamelen om ze zelf te beschilderen. Laten we eens luisteren

«Eerste ruilhandel in de Nieuwe Wereld» 17de eeuw. (privé-collectie T. de Condé.)

naar wat een verzamelaar er zelf van zegt:

• Hoe oud was u toen u begon te verzamelen?

«Ik begon op mijn twintigste, maar in het begin deed ik eigenlijk meer aan modelbouw, zonder het idee een verzameling op te bou-



wen. Vervolgens ontdekte ik langzaam het genoegens van de beschildering van de verschillende perioden illustreerden. En toen was het hek van de dam."

• **Verzamelen en schilderen, is dat hetzelfde?**

Tafereel uit het dagelijks leven — de eerste spoorweg 1830. Platte tinnen figuren. (privé-collectie A. Maesclack)

"Nee, het is heel wat anders. Verzamelen is het zoeken naar een reeks modelfiguren. Terwijl schilderen ook het genoegens omvat van zelf de modelfiguur te maken. Ik ken zelfs schilders die, als een modelfiguur klaar is, er afstand van doen. Schilderen is meer verbonden met de techniek."

• **Wat zijn de verschillende beschilderingsmethoden?**

"Je kunt op een naïeve en op een hyperrealistische

"Goedgekeurd voor dienst" - Humoristische modelfiguur. Let op de soldaat links die de sokkel beklimt. (privé-collectie A. Maesclack)

manier beschilderen (in het laatste geval is er grote zorg voor de details, en zelfs de schaduwen). De verf die gebruikt kan worden is onuitwisbare waterverf, acrylverf of olieverf."

• **Moet je je aan bepaalde kleuren houden?**

"Absoluut, wat betreft de militaire figuren die heel realistisch beschilderd worden. Je moet dus de precieze kleuren van de uniformen kennen, de hoofddeksels, de onderscheidingstekens... dat alles moet nauwkeurig ge-

Diorama — Lili Marlene. (privé-collectie A. Maesclack)

daan worden als je een natuurgetrouw resultaat wilt hebben."

• **Dus je moet wel een beetje documentair onderzoek doen voordat je gaat schilderen?**

"Dat is wezenlijk, en dat is ook de leerzame kant van deze hobby. Onderzoek doe je aan de hand van



gravures, geschiedenisboeken, oude uniformen, militaire musea, foto's, enz. Dat is trouwens heel interessant en het is vaak nuttig van tevoren al wat historische kennis te bezitten op dat gebied. Dat onderzoek schenkt mij echt het genoegens dingen te ontdekken die ik eerder niet wist."

• **Wat is een diorama?**

"Dat is een tafereel bestaande uit verschillende figuren in een decor met een achterdoek. Dat geeft een idee van diepte. Een diorama is een echte realistische opstelling van figuren en voorwerpen. Het decor is belangrijk, het is zelfs essentieel voor het scheppen van een sfeer. Het is een spel met illustratie."

• **Wat zijn de gewone afmetingen van de modelfiguren? (foto 6)**

"De kleinste zijn 5 mm hoog. Die zijn bedoeld voor militaire spellen op grote schaal. Anders zijn de figuren gewoonlijk 30 mm voor de platte en 54 mm voor de driedimensionale. Ze bestaan ook van 60, 75, 90, 110 en zelfs 130 mm hoog. De grootste halen zelfs de 400 mm, maar die zijn zeldzaam. Dat zijn eerder beeldjes. Soms is de kleding van stof, met leer en kant..."

Nu iets over de modelfiguren bestemd voor militaire spellen. De geschiedenis daarvan is even oud als die van het schaken. Met soldaatjes van 5, 15, 25 of 300 is het mogelijk grote veld-

slagen na te spelen en zelfs de geschiedenis te vervalsen door een klassieke nederlaag in een overwinning om te zetten. De modelfiguren voor wargames bieden niet alleen het plezier van het ernaar kijken, maar je kunt er ook mee spelen. Het militaire spel betreft dus het simuleren van een slag, echt of fictief, tussen twee legers. Rond het midden van de vorige eeuw deden die spellen, indertijd «Kriegsspiel» genoemd, dienst als oefening voor militairen. Op grond ervan werden strategie en tactiek geanalyseerd. In Groot-Brittannië werd het spel merkwaardig genoeg geïntroduceerd door de schrijver H.G. Wells, in

een niet-militaire vorm, in zijn boek «Little Wars». Wells verschaft een paar spelregels, maar het geheel is nogal simplistisch. Sinds de jaren zestig zijn die regels geperfectioneerd tot een graad van grote ingewikkeldheid en veel realisme.

Hoe maak je een oorlogsspel?

Allereerst stellen de tegenstanders hun legers samen op basis van hun historische organisatie. Dat vereist heel wat kennis van de situatie en de historische gebeurtenissen. Je moet dus een leger van modelfiguren beschilderen, dat wil zeggen tientallen soldaatjes van meestal

25 mm.

Toch worden die van 15 mm tegenwoordig steeds meer gebruikt, uit het oogpunt van plaatsruimte. Ieder figuurtje vertegenwoordigt zo een bepaald aantal manschappen (20 of 50 meestal). Een bataljon van 20 figuren vertegenwoordigt zo 400 echte soldaten.

Je kunt ze beschilderd en wel kopen, als je geen tijd of zin hebt om dat zelf te doen, maar de prijs is dan heel wat hoger.

De legers worden, als ze gevechtsklaar zijn, opgesteld op een grote tafel (± 250 cm bij 150 cm). Maar dan zijn we er nog niet. Er moet ook gezorgd worden voor het decor, het

slagveld, met huisjes, bomen, ravijnen, beken, wegen, enz. Iedere speler maakt zijn decor, dat demonteerbaar en onderling verwisselbaar moet zijn. Dat is dus wat anders dan een diorama, waarvan het decor vast en onveranderlijk is. De spelers komen onderling overeen welke corelementen er worden aangebracht (foto 7).

En verder? Een boekje met de spelregels. Die regels verschillen naar gelang de periode die wordt nagespeeld. En tenslotte zijn er een dobbelsteen en een meetlat nodig.

Een wargame duurt meestal een paar uur, en dat kan zelfs oplopen tot een paar dagen. In dat geval betreft het een echte veldtocht die een aantal veldslagen omvat.

Door de modelfiguren kunnen de spelers de veldslagen beter in beeld krijgen.

Voorbeeld van verschillende schalen van modelfiguren. Van links naar rechts: 25 mm - 60 mm - 90 mm. (privé-collectie A. Maescalck)

Het is veel sprekender dan met klassieke pionnen of stukjes karton. Er komt een stukje heroïek bij! Voor wie nog nooit eerder een wargame zag is het verbazingwekkend te zien hoe soms wel duizend figuurtjes in de weer zijn op een grote tafel. Een heel indrukwekkend gezicht.

In dit korte bestek heb je een kijkje kunnen nemen in de geheimzinnige wereld van de modelfiguur. Er valt nog veel meer over te zeggen, maar ik wilde graag met één opmerking besluiten. Het zijn vaak dezelfde thema's die terugkeren, dus waarom zou je niet proberen een beetje boven het conformisme uit te stijgen.

Moment uit een wargame: Zoeloes vallen de Engelse infanterie aan - H. 15 mm. (privé-collectie T. de Condé)

gen. Probeer de gebaande paden te verlaten en je verbeelding aan het werk te zetten. Wat meer creativiteit heeft niemand ooit kwaad gedaan, in tegendeel. Dus waar wacht je op? Grijp je penseel!

Tekst en foto's: **Pascale de Condé**



KNOTSKATER

PATRICK CADOT



P. RICHELLE

Cadot



Meneer Edouard

SAMENVATTING: Meneer Edouard ■ bereid Frank Frankenstein te helpen. Deze laatste vertelt hem hoe hij door middel van cellen ontrokken aan stars erin geslaagd is zijn « ideale acteur » te creëren.





144



148



DE DAG DAAROP...

ACH, BESTE VRIEND!
KOM, ONTBIJT WAT!
HEBT U GOED
GESLAPEN?

ALS EEN
BLOK!

NOEM ME MAAR LUCIUS!
HAHA! VANDAAG IS DE GROTE
DAG! ALS JE EENS WIST
HOE IK TINTEL VAN BINNEN!
EN JIJ?

O, IK TINTEL ZELVEN
ALS IK NET UIT
BED KOM.

HÉ, ZIJN ER TWEE
TRAPPEN? WE ZIJN HIER
GISTEREN TOCH NIET
LANGSGEKOMEN?

JAWEL HOOR! ER
IS MAAR EÉN TRAP!

LUCIUS?

EN DIE GANG? DIE IS
OOK ANDERS!!

WELNEE! JE HEBT
GEWOON NIET GOED LIT
JE DOPPEN GE-
KEKEN!

WAT BETEKENIT DIT ALLEMAAL?
EN HIJ, MET AL DAT HAAR?
GISTEREN HAD HIJ PRAKTISCH GEEN
HAAR OP ZIJN KNIKKER!

IK BEN
VERDORIE TOCH NIET
GEK?

HUH? MAAR...
MAAR...

RUDOLF! HIJ IS
WEG!

AAAAH!



Meneer Edouard

"DE BENDE VAN DE GONG"
(IS VAN DE PART!)
BIJ JE BOEKHANDELAAR 3^e ALBUM
(LOMBARD UITGAVE)



16A



16B





DE AANVAL





DE AANVAL





BOB MORANE:
De draak van de Fenstones
door H. Vernes en Coria
nr. 19 — 48 pagina's in kleur



POKERVROUW:
Het oog van de Barracuda
door Renaud, J.-L. Vernal en J. Dufaax
nr. 7 — 48 pagina's in kleur



NIKY:
Olie on the rocks
door Dupa
nr. 3 — 48 pagina's in kleur



HUGO:
De appelboom der goden
door Bedu
nr. 3 — 48 pagina's in kleur



HOEMPA-PA TEGEN ZIEKE LEVER
door Uderzo en Goscinny
nr. 6 — 32 pagina's in kleur

Ze zijn pas verschenen!
Ze wachten op jullie!

LOMBARD

DE NIEUWE WAPENS IN 1914-1918 (Het Duitse leger)

Vergeleken met de Geallieerden introduceerden de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog betrekkelijk weinig technische vernieuwingen. Als ze het echter deden dan was dat altijd op grote schaal en met een volmaakte integratie in hun tactiek en strategie. Het beste voorbeeld van die technisch/tactische integratie is het eerste gebruik van strijd-gassen.

Het is duidelijk dat de Duitse technische vernieuwingen vanaf het begin een grote naam hadden. Een naam die tegenwoordig haast legendarisch is en, op technisch vlak, soms wat overdreven. Neem bijvoorbeeld het LUGER P08 Parabellum-pistool, een van de bekendste handwapens ter wereld.

Het was niet het eerste 'automatische' pistool, en zeker niet het beste van zijn tijd. Eigenlijk is het mechanisme nogal kwetsbaar en blokkeert het snel: iets teveel vet, een verandering in de kracht van de munitie was al voldoende. En de ontegenzeggelijke sierlijkheid van het model is niet genoeg voor die reputatie! Het succes is vooral danken aan de zeer brede verspreiding van de P08. Terwijl de Geallieerden het pistool beschouwden als een 'officiersattribuut', zagen de Duitsers er een volwaardig wapen in, en werden behalve de officieren ook alle troepen (artillerie, marine, enz.) ervan voorzien voor wie het dragen

van een geweer weinig praktisch was. De laatste reden voor de populariteit van de P08: de munitie ervan werd een standaard — zo niet DE standaard — voor militaire handwapens. Nu nog, zoveel jaren later, wordt de NATO — 9 mm in de wandeling '9 Parabellum' of kortweg '9 Para' genoemd. In 1916-17 begreep de keizerlijke generale staf dat het nodig was de aanvalstroepen — de Stosstruppe — uit te rusten met een wapen dat de vuurkracht van de mitrailleur combineerde met de hanteerbaarheid van het geweer. Dat gebeurde met de Bergmann MP 18. Zo ontstond het machinepistool, waarvoor ook de 9 mm Parabellum-patronen gebruikt werden. Er werd in 1916 mee begonnen, maar pas begin 1918 was het klaar. De productie bleef beperkt, omdat

enerzijds de Duitse industrie in moeilijkheden verkeerde, en anderzijds het trommelmagazijn, bedoeld voor de 'artillerie'-Luger (met lange loop), problemen opleverde. Maar het idee was geboren en zou ingang vinden. In de lucht waren de Duit-

- 1) Luger Parabellum P08. Na een weinig overtuigende start in 1900, was het Zwitserse leger het eerste dat het wapen, in 1901, ging gebruiken, na enkele aanpassingen. In 1908 nam het Duitse leger het in gebruik, en het werd geproduceerd tot 1942. Langzaam werd het vervangen door de P 38, die moderner, betrouwbaarder en vooral minder problematisch was wat betreft de gebruikte munitie (ook '9 Para').
- 2) De beroemde Fokker driedekker van Manfred von Richthofen.
- 3) Bergmann MP 18. Zwaar en onhandig vergeleken met de huidige 'Uzi'... er is heel wat veranderd.
- 4) Het magazijn van dit machinepistool was niets anders dan een trommel van de 'Artillerie'-Luger. Ook die was zwaar en leutig, vooral als je er een paar van bij je moest dragen.
- 5) Een Aviatik.

sers vanaf het begin erg actief, dankzij de zeppelinvloot van de Graaf von Zeppelin. De resultaten van de luchtschepen waren twijfelachtig, maar de psychologische indruk die ze maakten was enorm. Vandaar dat wij nog steeds de naam 'zeppelin' gebruiken voor deze luchtschepen. Op het gebied van de vliegtuigen kwamen de Duitsers met een belangrijke vernieuwing: de synchronisatie van de mitrailleur, waardoor het mogelijk was door de propellorboog heen te schieten. De vlieger beschikte zo over een geconcentreerde vuurkracht die gemakkelijk te richten was. Samen met de lichte

eersten die hun vliegtuigen voorzagen van beschermende pantser — de beroemde pantser-Aviatiks van het eind van de oorlog. Wat de Kriegsmarine betreft: die vergaarde roem met een verpletterende vernieuwing: de U-Boten, die zowel in de Noordzee als op de Atlantische Oceaan geducht waren. De onderzeeër was weliswaar niet nieuw. Bijna alle marines bezaten ze op dat moment. Maar voor de eerste keer werden onderzeeërs op grote schaal ingezet in een aanvalsrol. Ze namen in feite de rol over van de piratenschepen uit vorige eeuwen in hun strijd tegen de handelsmarine



manoeuvrbaarheid van de Fokker-driedekker vormde deze vondst een van de voornaamste oorzaken van de vele luchtzeges van het 'Vliegende Circus' van de 'Rode Baron' Manfred von Richthofen. De Duitsers waren ook de

die voor de vijandelijke bevoorrading zorgde. In feite was er aan het eind van de oorlog nog geen antwoord gevonden op de U-Boten. Sonar werd pas echt toegepast na het eind van de vijandelijkheden. G. Marnix & Mister Kit





Illustratie uit de tijd, waarop de U-Boot 'U 5' het Franse pantserschip 'Léon Gambetta' torpedeert, op 27 april 1915.

Mister Kit

PATROUILLE

BUCHS EN FROHMANN GAAN MET JE MEE, JE GAAT ERUIT BIJ „KRIEMHILDE“.



ZOEK UIT HOE HUN STELLINGEN ZIJN INGEDEELD, WAAR DE MACHINEGEWEREN ORGESTELD STAAN.



IK WACHT JULLIE OP BIJ PUNT „BISMARCK“.



HET WACHTWOORD IS „SCHWARZWALD“.



ZIJN JULLIE KLAAR, JONGENS? WEGAAN!...





...WE KUNNEN TERUG NAAR DE LINES,
JONGENS... IK HEB DE NODIGE INFORMATIE.



PATROUILLE



EN WELK WACHTWOORD MOETEN WE
GEBRUIKEN?...



NOU, FRÖHMANN, DIE ZAL HET ONS NIET
MEER VERTELLEN!





PATROUILLE



WAT NU?..



NIET...













VICTOR SACKVILLE

SAMENVATTING: Terwijl in Gaza, de Engelsen tegenover de Turken staan, ontmoeten in Kairo, verschillende personages, gebonden door een gemeenschappelijk en geheimzinnig punt, elkaar. Zou de hoofdstad van Egypte en spionage het verbergen? Voor wie werkt Gavin Despard?





VICTOR SACKVILLE

SPION VAN GEORGE V

Francis CARIN
François RIVIERE
Gabrielle BORILE



Ah daar ben je, Leclercq!
Ik heb net een nieuw meester-
werk ontdekt!



Chef, ik heb... Tutturttut... luister
liever! Lardeer de kalfebout...
bedek de bodem van de pan met
stukjes zwaard, balletjes wortel
en gesneden uitjes.
zet het...

Chef! Ik heb de gravin gevolgd
en kwam terecht bij onze vrienden
van de Hass-el-Watan!



Just ja!!

Ik weet het zeker, chef! Ten
eerste herkende ik El Akkad!
En ten tweede vergadert de
gewedding soms op het Kalie-
fenplein, volgens een van
mijn tipgevers...



Mijn intuïtie bedroog me
niet... Die Oepinga is net
zo weinig een gravin als
mijn neef Hippolyte! Ons
kantoor in Parijs kan ons
ongetwijfeld meer ver-
tellen over
haar!



Hass-el-Watan!
Wat zitten
die ellendige
extremisten
te bekokoto-
ven? De laatste
aanslag is nau-
welijks drie we-
ken oud! Ik dacht
dat de pauze
langer zou duren!

Ik heb niet veel kun-
nen opvangen, chef,
maar de gravin had
het over foto's!



Waar moet dat heen
als de Arabieren ook al
moderne technieken
gebruiken? Foto's!!



Je moet mijn gids zijn, Decamp. De I.S. heeft me tot morgen vrijaf gegeven.





VICTOR SACKVILLE

GA MEE NAAR MEXICO
IN HET 2^e DEEL VAN MIJN AVONTUREN
"DE PREDIKER"
(LOMBARD UITGAVEN)



Niet duur, effendi, niet duur. Uit de tijd van de farao's... tweeduizend jaar tenminste...

Amenophis IV... is toch minstens een paar maanden oud...



U heeft er tenminste verstand van, effendi... ik heb u al eens gezien! Toen kwam u hier met een mooie vrouw, niet waar?



Ze kocht een mooie armband met een slijnx... wilt u er nog een? Wacht, ik ben zo terug...



Laten we gaan, Sackville! Die Syriër verkoopt enkel rommel!



Even later, in het Cafe Centraal...



Kijk toch eens, Sackville! Die daar heeft het gezicht van Echnaton! En die daar, doet die je niet aan Ramses II denken?

Tja, een museum is het hier!



Zo kun je het zeggen... Egypte is niet veranderd sinds de farao's... het is er nog, zelfs hier in de straten van Kairo...

Mooi ding...

Ik heb het van een heel dierbare vriend... Hij stierf toen hij nauwelijks twintig was...



Glimlach je daarom?



En, het is al eeuwen geleden en tegelijk was het gisteren... de tijd is dubbel, Sackville, hij sterft een beetje en wordt weer herboren, zoals die phoenix van de Egyptenaren...

wordt vervolgd



Rork

SAMENVATTING: Juacho is dood. De dood van Auge, de kat, heeft de zijne veroorzaakt. Bij Low Valley ontdekt Rork een jong meisje, het is Sy-Ra, de dochter van Low Valley die tussen twee werelden is blijven hangen.





LOW!



NEE!!



HA HA HA!
MAAK JE OM
MIJ GEEN ZORGEN,
ROR-K!



DE APPEL IS
NIET VERANDERD
ONDER DE STRAAL.
WIL JE EEN
STUK?



NEE! NEE,
DANK JE...
JE ZOU...



WELNEE,
WELNEE,
JE...



MIJN OGEN...





Rork



MIJN LAATSTE ALBUM
"DE GROT DER HERINNERING"
IS VERSCHENEN IN DE COLLECTIE
"VERHALEN EN LEGENDEN"
LOMBARD UITGAVEN



MIJN
BOEK MET
VERHALEN
EN
LEGENDEN?

MIJN...

JA, MAAR
HET DUURT
ZO LANG
...

LUISTER,
HET IS DE
MOEITE NIET!
IK KAN NIETS
MEER ZEGGEN!
HIJ ZAL HET
ZICH WELDRA
HERINNEREN.
GEEF HEM
TIJD!

ACH,
ZWIJG!
TOCH!

NEE!

EINDE

ANDREAS

Drie eeuwen na Robinson Crusoe:

«Ik was op een eiland met aan alle kanten zee, zover als ik kon zien. Er was verder geen land te bekennen, behalve wat rotsen, die in zee uitstaken, en twee eilandjes (minder groot dan het mijne), die op ongeveer drie mijl naar het Westen lagen».

VAN SIMPELE ROMANHELD TOT EEN MYTHE

Zonder het minste medelijden, veroordeelde Daniël Defoe zijn romanfiguur Robinson Crusoe, tot 25 jaar totale afzondering op een onbewoond eiland, midden in de oceaan, ver weg van de grote scheepvaartroutes van de 17e eeuw. Hiermee schreef hij een historisch verhaal, dat nog steeds zijn weerklink vindt, ook al is het 300 jaar later!... Tegenwoordig kent iedereen Robinson Crusoe. Het is geen simpele romanheld meer, zoals de schrijver dat wilde, maar hij is een soort mythe geworden.

Maar weinigen van ons we-

BESTAAN ER NOG ONBEWOONDE EILANDEN?

ten dat Robinson 25 jaar in volstrekte eenzaamheid had doorgebracht voor hij Vrijdag ontmoette, met wie hij drie jaar op zijn eiland verbleef. Trouwens, het deel van het boek, dat wij zo goed kennen, dat van «Robinson» met zijn avon-

turen op het eiland, bestaat slechts 200 van de 540 pagina's van de roman! Op de 340 overgebleven pagina's worden de hoofdpersonen van het ene naar het andere eind van de wereld gestuurd. Ze vechten tegen allerlei volkeren, Tartaren,

Chinezen en zelfs Engelsen en Hollanders; Kun je je Robinson en Vrijdag voorstellen, die door honderden wolven worden aangevallen in de Pyreneeën, en afgoden verbranden bij de Russische grens?!

Het hoofdstuk gewijd aan het stichten van een kolonie door Robinson Crusoe op zijn eiland, draait al gauw uit op een analyse van de mystieke gedachten van een ongelovige, die gelovig is geworden door de omstandigheden.

Maar dit gedeelte van het verhaal kennen wij nauwelijks. De persoon, die Daniël Defoe in gouden letters afschilderde als een schipbreukeling is tot een mythe uitgegroeid.

TEN PROOI AAN DE KANNIBALEN

In zijn verhaal van tweehonderd bladzijden, laat de Engelse schrijver een opmerkelijk realisme zien. Hij schreef zijn boek een eeuw na de ontdekking van Ame-



Er zijn de volgende onbewoonde eilanden:
— de Fidji-eilanden (± 800 eilanden en koraalatollen, voor het merendeel onbewoond).
— In Polynesië (Clipperton...)
— de Britse eilandjes in de Grote Oceaan (31 ervan zijn onbewoond)
— de Amerikaanse eilandjes in de Grote Oceaan.
— de Maldiven.
— de Chagos-eilanden.
en vast nog wel meer...

Een eiland met kokospalmen biedt meer overlevingskansen dan een atol.

Als aanhanger van het Naturalisme had Gauguin een bepaalde visie op de werkelijkheid. Wat hij op de eilanden beleefde hield het midden tussen de hel en het paradijs.



rika door Columbus. Het volk der Indianen sprak tot zijn verbeelding door hun «heidense» rituelen en de slavernij was in opkomst. Defoe liet zijn verhaal hier afspelen. Zijn romanfiguur verkeerde in de permanente angst opgegeten te worden. Dit was een belangrijk psychologisch aspect: de emoties van een sociaal individu temidden van een vijandige omgeving. Dit geeft het verhaal een hedendaags karakter. Hoe maakt Daniël Defoe zijn held meer geloofwaardig? Hij zorgt dat Robinson Crusoe alles heeft om te kunnen overleven. Als wij schipbreuk zouden lijden, dan zouden we toch heel veel geluk moeten hebben om zoveel uit de wrakstukken te redden als Crusoe deed: wapens en munitie, levensmiddelen voor een paar jaar, zaden, gereedschap (van spijkers tot een slijpsteen, van bestek tot boren en bijlen en zoveel messen als hij maar wilde!) en ook nog een verrekijker, kleren, dekens, een matras, touw, scheermessen en zelfs tabak!... Kortom hij had alleen nog een pijp nodig!

HET GEREEDSCHAP VAN DE SCHIPBREUKELING.

En om alle twijfel weg te nemen over de overlevingskansen van zijn held, laat Defoe allerlei soorten fruit groeien op het eiland (druiven, meloenen, kokosnoten, citroenen, sinaasappels) en zijn er allerlei dieren (schildpadden, vogels, vissen en geiten), zodat de schipbreukeling na een paar jaar, wanneer het buskruit op is een veestapel kan houden en groenten kan telen. Hij kan na verloop van tijd manden

vlechten, potten draaien, tafels en stoelen maken, kleren naaien van geitehuiden, kaarsen maken en boten hakken uit boomstammen. Het was toch wel een beetje te idealistisch.

EEN KOKOSPALM OM TE OVERLEVEN

Ik denk dat een moderne schipbreukeling niet zoveel geluk zou hebben. Onder de ongeveer vierduizend eilanden, die beantwoorden aan een droomeiland (voor wat het klimaat en de geografische ligging betreft), zijn de meeste kleine eilandjes, atollen of koraaleilanden, waar niet zo'n

overvloedige vegetatie groeit, als bij Defoe. Heel vaak zijn er alleen maar kokospalmen, en daar kun je inderdaad mee overleven.

De kokospalm biedt beschutting, voedsel en drinken. Het is de wonderboom van de eilanden.

De noten, die een harde schil hebben, kunnen enige weken goed blijven in water. Als ze aan land spoelen, kunnen ze ontkiemen en zich vermenigvuldigen. Ze groeien op de kale bodem. Schildpadeieren zijn veel zeldzamer geworden dan in de 17e eeuw. En vis? Zelfs als je niet over gereedschap beschikt zo-

als Robinson, kun je wel een visnet maken. Alleen moet je dan wel weten welke vis eetbaar is en welke niet.

Als je drie dingen mocht kiezen, en niet meer, om mee te nemen naar een onbewoond eiland, wat zou je dan kiezen? Zou je een kompas kiezen uit de complete uitrusting van Robinson? Een bijbel? Een schaar?... Mits er kokospalmen groeien, zal jouw eiland je in ieder geval eten bieden.

Een goed mes schijnt echt onvervangbaar te zijn. En een vuursteen, hoewel het ook mogelijk is om vuur te maken door met twee houtjes snel tegen elkaar te wrijven; en misschien wat zaden, maar dat is meer voor de lol. Die zaden zouden alleen maar onder bepaalde omstandigheden ontkiemen en het zou jaren duren voordat je er, zoals Robinson, profijt van zou hebben.

VAN KANNIBALEN TOT TOERISTEN.

Er zijn nog steeds onbewoonde eilanden, maar er is maar een kleine kans dat je daar vlakbij schipbreuk lijdt. Toch zien we al driehonderd jaar hoe in de literatuur tropische paradijzen, zoals onbewoonde eilanden, aantrekkingskracht uitoefenen op romantische types.

Na het eerste verhaal met Robinson Crusoe, kunnen we «Paul en Virginie» niet zozeer als een herhaling zien, maar wel als een nieuwe kijk op deze mythe. Dit boek van Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814) handelt over de meest diepe menselijke gevoelens.



De kokospalm kan voedsel, drinken, hout en beschutting bieden. Hij komt op bijna alle eilanden voor, of ze nu uit koralen ontstaan zijn of uit vulkanisch gesteente.



De aantrekkingskracht van het tropische paradijs: een mythe uit de 17e eeuw, die nog steeds levend is...



Het eiland vormt de achtergrond van een verhaal, dat eindigt in een drama. Hier ontstaat een nieuwe betekenis van het verhaal. Daniël Defoe observeerde vooral zijn romanfiguur in de strijd om het bestaan. Met Bernadin de Saint-Pierre, wordt het verhaal uitgebreid met kritiek op de Westerse maatschappij, waarin ontzettend veel verboden is. De reizen van Bougainville en van Cook naar Polynesië, in 1770, ken je misschien ook...

Het beeld van de primitieve kannibaal verandert steeds meer in dat van de «aardige wilde», die de muiters van de Bounty in 1788 zullen ontdekken.

Een eeuw later, in 1930 storten Loti, Gauguin en Matisse zich, in het naturalisme, zonder enige zelfkritiek.

De blanken ontdekken op de wonderlijke eilanden een paradijs dat in niets lijkt op de eilanden in hun dromen. Heeft Jules Verne dit voorzien?

In zijn «Het geheimzinnige eiland» heeft de mens al verderf gezaaid en het helemaal niet meer paradijselijk. Straten kunnen doden. Waar zijn de brave wilden gebleven, die al lyrisch

werden bij het zien van een geweer?

Ditzelfde thema, van twee beschavingen die met elkaar botsen, werd in 1962 opnieuw gebruikt door de schrijver Robert Merle, in

Het merendeel van deze tropische vruchten, die op eilanden groeien, zijn bij ons ingevoerd na de kolonisatie. Op een echt onbewoond eiland vind je waarschijnlijk geen mango's, avocado's, kiwi's of grapefruits. Op de Caraïbische eilanden groeien bananen en ananassen, en op alle eilanden kokosnoten...



een prachtig boek, getiteld «eiland». Uitgegaan van een historisch feit — een paar muiters van de Bounty hebben hun toevlucht gezocht op een eiland, dat nu Tahiti heet — beschrijft hij het verhaal van de totaal verschillende karakters van de hebzuchtige Westerlingen aan de ene kant en de zorgeloze «wilden» aan de andere kant.

Over Robinson Crusoe wordt niet meer gesproken, helaas...

Dat neemt niet weg dat de tropische droom nog steeds levend is. De zin van Daniël Defoe: «Ik had niets te wensen, omdat ik alles had, wat me vreugde kon bezorgen», is niet in de vergetelheid geraakt. De stranden van de Antillen en de atollen waar koralen op groeien, doen nog steeds denken aan Robinson zonder Vrijdag. Het enige verschil is dat de schaduwen op de achtergrond geen kannibalen meer zijn maar toeristen.

Tekst en foto's:
Renée Rahir.

NIEK NOPPES

PHILIPPE RICHELLE





«Paul en Virginie», een boek van Bernardin de Saint-Pierre. Op dit kinderplaatje (eind 19e eeuw) zien we heel goed aankomen dat er zich een drama ontwikkelt.

ROBINSON CRUSOE OPERETTEHELD!

De van oorsprong Duitse, maar tot Fransman genaturaliseerde componist **Jacques Offenbach** is weer helemaal in de mode. Zijn operettes behoren niet tot het meest zwaarmoedige soort. Zijn opgewekte, tintelende muziek is een ideale remedie tegen de stress. Vandaar ongetwijfeld het enorme succes dat hij op het moment kent. Zijn grote klassiekers 'La vie parisienne', 'La Belle Hélène', 'Orphée aux Enfers', 'La Grande Duchesse de Gerolstein', 'La Périchole' en 'Les Contes d'Hoffmann' zijn echte hits. Ook zijn minder bekende werken worden herontdekt, zoals een **Robinson Crusoe**, gecomponeerd in 1867. De componist vermengde daarin lyrische stukken van grote ontroering met de daverendste grappen. De geschiedenis van Robinson, herzien en verbeterd door Offenbach, leverde een musical vol vaart en

verve op. Onder regie van Robert Dhéry, de schepper van de onweerstaanbare 'Branquignoles', is het werk vorig jaar opnieuw gebracht in Parijs. Dezelfde produktie wordt nu gepresenteerd aan het Belgisch publiek door de Opéra de Wallonie. Met een enorm succes... het affiche is trouwens gemaakt door **Walthery**, de vader van Natacha!



BEWAAR JE WEEKBLAD ZONDER HET TE BESCHADIGEN!

BESTEL DE SCHITTERENDE «KUIFJE VERZAMELBAND»!

In prachtig bruin kunstleder, met afbeelding van **KUIFJE** en **BOBBIE** in goud op rug en voorkant. De verzamelband kan 18 nummers bevatten. Voor een jaargang heb je dus drie banden nodig.

Voor België

Prijs: 225 BF + 40 BF verzendingskosten per verzamelband.

Speciaal aanbod: als je 9 banden bestelt (voor 3 jaargangen dus) krijg je de 10de GRATIS!

Prijs: 2.385 BF (verzendingskosten inbegrepen)

Bestellingen: met een gebarreerde cheque op naam van:

De Lombard Uitgaven

P.-H. Spaaklaan 1-11

1070 BRUSSEL

of stort het bedrag op postrekening 000-0190916-20 van het weekblad KUIFJE.

Voor Nederland:

Maak fl. 12,75 + fl. 4,25 verzendingskosten per verzamelband over op gironummer 561 90 04

ten name van

Lombard Uitgaven Nederland b.v.

Heemstede

Drie weken na ontvangst van de betaling krijg je de verzamelband(en) thuis bezorgd.

VOOR IEDEREEN

De verzamelbanden worden in een stevige verpakking geleverd. VERGEET BIJ JE BESTELLING NIET TE VERMELDEN DAT HET OM DE «KUIFJE VERZAMELBANDEN» GAAT EN HET GEWENSTE AANTAL EXEMPLAREN!





SAMENVATTING: Loïc en Ariane hebben zich moeten overgeven aan de gemaskerde mannen die hen bij hun Koning voeren. Dit is niemand minder dan Desfauges: Hij onthult hen zijn demonische plan. Opgesloten in een hoek, worden Ariane en Loïc bevrijd door de gebochelde.

HARTENKONING





LOIC FRANCOEUR



OEF! WE WAREN BIJNA VERDRONKEN...

Door de bulderende stroming aan
een hoge snelheid meegevoerd, was
hun laatste uur bijna geslagen...
**Vergingen de Ridderd werkelijk
onder de tonnen water?**
Uit welke eeuw dateren deze prachtige
fresco's van deze Romeinse hall?
**Van waar komt die dreigende gil die
men hoort in het salon van Desfauges?**



WE ZIJN NOG NIET OP HET EINDE VAN ONZE INSPANNINGEN!



**JE KAN, VANAF
VOLGENDE WEEK,
VERBAZENDE
ONTDEKKINGEN
VERWACHTEN...**

Het is een feit, Loïc is niet
bang zich nat te maken!

ISSN 0023 - 5024

Het weekblad Kuifje moet verkocht worden
tegen de verplichte prijs. Het mag niet in een
leesmap, noch in huur gegeven worden,
behalve wanneer de uitgever zijn toestem-
ming heeft verleend. Tekeningen en manus-
kripten — niet door ons gevraagd — worden
niet teruggezonden.



DE LOMBARD UITGAVEN

P.-H. Spaaklaan 1-11, 1070 Brussel — Prk. 000-0190916-20
Uitgever: Lucien LOTTEFIER, Theodore Rooseveltstraat 46
1040 Brussel

Redactie: J.-L. VERNAL, Martine VIENNE

Fotografvure: DE SCHUTTER N.V.

Offsetdruk: DE BIEVRE, p.v.b.a. - Brasschaat

Advertenties voor België: Tel.: 02/522.56.00

ABONNEMENT

GELDT NIET VOOR NEDERLAND

	BELGIE	BUITENLAND	
		+ verzending	TOTAAL
3 maanden	520 BF	—	—

KUIFJE-NEDERLAND

Lombard Uitgaven Nederland B.V.
Postbus 341, 2100 AH Heemstede
Telefoon 023 - 290190 / 290192 / 280712

ABONNEMENTSOPGAVE/KLACHTEN

P.V.O.-abonnements service
Postbus 77, 5126 ZH Gilze
Telefoon 01615-2940 toestel 411

Abonnementsprijs: 3 maanden: 32,50 fl.

Adreswijziging: 4 weken van te voren schriftelijke opgave
via wikkelt rond KUIFJE

Annuleringen: opzegging 4 weken vóór het einde van de
abonnementstermijn schriftelijk opgeven

ADVERTENTIES

Special Media b.v.
Postbus 3300, 1001 CA Amsterdam Telefoon: 020-222 366

VOLGENDE WEEK

Een nieuw en spannend
vervolgavontuur van

BOB MORANE

« SNAKE »

door Coria en H. Vernes

« CHICAGO,

DE OORLOG VAN DE GANGS »

een extra lang verhaal
van Ferry en Y. Duval

Adellijke plicht

« Een dom ongeluk »

een volledig humoristisch verhaal
van Ph. Richelle en Didge

Het vervolg van
de avonturen van
Loïc Francœur,
M. Edouard,
Hans
en Victor
Sackville





DOMMEL

DUPA

"DAAR KOMT DE PEDALOSAURUS"
AAN BIJ DE BOEKHANDELAAR, MIJN 106
ALBUM IS PAS VERSCHENEN! (LOMB. UITG.)

